



Nooit vragen, nooit klagen, zijn pijn in stilte dragen.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt, zijn hart voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Met deze herinneringen nemen we afscheid van

de heer

Georges Ongenae

weduwnaar van mevrouw

Marie Louise Van Assel

geboren te Sint-Kruis-Winkel op 11 augustus 1932
en van ons heengegaan in het AZ Alma
te Eeklo op 1 augustus 2024.

**We nemen afscheid rond de urne in eerbied en respect, met alle
eenvoud en in strikt beperkte familiekring zoals hij het uitdrukkelijk wou,
in de aula van het rouwcentrum Scheir, Michel Gillemanstraat 3 te Zelzate
op vrijdag 9 augustus 2024 om 11.00 uur.**

Na de plechtigheid zal de urne van Georges worden bijgezet
in een urnekelder bij wijlen zijn echtgenote Marie Louise
op de gemeentelijke begraafplaats van Wachtebeke.

MOGE HIJ ALTIJD VERDER LEVEN IN UW HERINNERINGEN.

Dit melden u met droefheid:

Noëlla en André Ongenae - Colpaert
Simon en Sofie De Wilde - Colpaert, Robbe en Lize
Stijn en Sandra Colpaert - Rys, Arthur en Lune
Dirk en Connie Ongenae - De Waele
Jordie Ongenae en vriendin Leah
Danny en Marita Ongenae - Domingo

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Lucien (+) en Martha Claeysens - Ongenae, kinderen en kleinkinderen
Willy en Denise Van Assel - Creve, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Valère (+) Van Assel
Jean en Daniella Van Assel - Creve, kinderen en kleinkinderen
Valeer en Jeannine Bracke - Van Assel, kinderen en kleinkinderen
Georges (+) en Annie Van Remortel - Van Assel, kinderen en kleinkinderen

zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Delen mee in de rouw:

zijn neven, nichten en aanverwanten.

De families: Ongenae, Van Assel, Criel en Verhegge.

Met een speciale dank aan zijn huisarts dr. Susan Thomas,
dokters en verplegend personeel van het AZ Alma te Eeklo
alsook dank aan het voltallig team van het woonzorgcentrum De Mey te Wachtebeke.