



De strijd heb je nimmer opgegeven zelfs niet toen het einde werd verwacht
je bleef geloven in het leven vol liefde, zorg en levenskracht.
Met deze woorden nemen we bedroefd afscheid van

mevrouw
Els De Caluwe

dochter van de heer en mevrouw
Renaat (+) De Caluwe
Cecile (+) de Coninck

geboren te Zelzate op 9 februari 1972
en in alle stilte thuis te Wachtebeke
van ons heengegaan op 6 november 2024.

Dit melden u met diepe droefheid:

Philippe en Anja De Caluwe - De Buck, kinderen en kleinkinderen
Christine De Caluwe, kinderen en kleinkinderen
Ann en Johan De Caluwe - Van Landschoot
Hilde en Andy De Caluwe - Coone en kinderen

haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzusn neven en nichten

Delen mee in de rouw: haar nonkels, tantes, neven, nichten en aanverwanten.

De families: Caluwe - de Coninck .

Met dank aan haar huisartsen dr. Van Parys Lieven
alsook dank aan de thuisverpleger Marc en kinesist Guy.

**We nemen afscheid rond de urne in eerbied en respect, met alle
eenvoud en in strikt beperkte familiekring in de aula
van het rouwcentrum Scheir te Zelzate
op donderdag 14 november 2024 om 11.00 uur.**

Gevolgd door de asverspreiding op de strooiweide
van de gemeentelijke begraafplaats te Wachtebeke.

Moge zij altijd verder leven in uw herinneringen.