



Je wilde nog zoveel maar had niet meer de kracht.
Je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.
Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden.
Met deze woorden nemen we bedroefd afscheid van

de heer
François Martens

weduwnaar van mevrouw
Nelly Dobbelaere

geboren te Evergem op 23 april 1939 en
van ons heengegaan te Wachtebeke op 3 december 2024.

Dit melden u met diepe droefheid:

Christelle en Patrick Martens - Janssens

Josey De Smet

Alain en Daniella Martens - De Maet

Xenia en Sebastiaan Martens - Criel, Leni en Lias

Diego en Nikita Martens - Dillen

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Delen mee in de rouw: zijn broer, schoonzus, neven, nichten en aanverwanten.

De families: Martens - Dobbelaere - Van Eenaeme en Van Damme.

Met dank aan de dokters van de groepspraktijk te Zelzate
alsook dank aan het voltallig team van het woonzorgcentrum De Mey te Wachtebeke.

Wij allen die François met liefde en vriendschap mochten omringen,
nodigen u uit om samen met ons afscheid van hem te nemen rond de urne
in de aula van het rouwcentrum Scheir, Michel Gillemanstraat 3 te Zelzate
op zaterdag 7 december 2024 om 11.00 uur.

Gevolgd door de bijzetting van de urne in het urnegraaf
bij wijlen zijn echtgenote Nelly
op de gemeentelijke begraafplaats van Zelzate.

U kan François een laatste groet brengen in het funerarium
van het rouwcentrum Scheir, Michel Gillemanstraat 3 te Zelzate
op woensdag en donderdag van 16.00 tot 18.00 uur.

Moge hij altijd verder leven in uw herinneringen.

