

Waarom al dat wachten, waarom al deze pijn.
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was niet eerlijk en geheel onterecht.
Je wilde nog graag verder maar... je verloor dit gevecht.
Met deze woorden nemen we bedroefd afscheid van

mevrouw

Rita Van Hyfte

weduwe van de heer

César Vertente

geboren te Assenede op 14 februari 1950
en omringd door haar geliefden, vredig
van ons heengegaan te Gent
op 22 mei 2026.

Dit melden u met diepe droefheid:

Oswald Vertente

Alexandro, Zoë en Zita

Peter Vertente

Mario en Jessica Vertente - Cloots

Kian en Yana

Alex Vertente

Catharina

Astrid en Yves Vertente - Cardinael

Matthis en Amber

haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in de rouw: haar schoonbroer, schoonzussen, neven, nichten en aanverwanten.

De families: Van Hyfte, Vertente, De Smedt en De Vos.

Met speciale dank aan haar huisarts dr. Van Parys Paul, het Wit-Gele Kruis
en aan het voltallig team van het AZ. Sint-Lucas te Gent.

Wij allen die Rita met liefde en vriendschap mochten omringen,
nodigen u uit om samen met ons afscheid van haar te nemen rond de urne
in de aula van het rouwcentrum Scheir, Michel Gillemanstraat 3 te Zelzate
op zaterdag 30 mei 2026 om 10.00 uur.

Aansluitend begeleiden we Rita naar haar laatste rustplaats
waar ze zal bijgezet worden bij wijlen haar echtgenoot César
in het columbarium op de begraafplaats van Zelzate.

Moge zij altijd verder leven in uw herinneringen.