

Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.
Niemand weet hoe je hebt geleden, niemand weet wat je hebt doorstaan.
Bedroefd, maar trots op wie en hoe hij was, hebben we afscheid moeten
nemen van een lieve man, een zorgzame papa en pepe.

de heer
Urbain Versluys

weduwnaar van mevrouw
Christiane Van Hoecke

geboren te Zelzate op 12 april 1943
en omringd door zijn familie, vredig
van ons heengegaan te Eeklo
op 18 mei 2026.

Dit melden u met diepe droefheid:

Petra en Yvan Versluys - Carlier

Patrick Versluys

Tonia en Patrick Versluys - Haemelinck

zijn kinderen

Kimberly en Bram Carlier - Danneels

Leon en Maurice

Kenneth en Jana Carlier - Van de Veire

Oona en Avie

Zoë en Diego Versluys - Hermans

Myron (†) en Mats

Jordy en Phara Versluys - Verlinden

Joyce Haemelinck

Keanu en Iluna Haemelinck - Claeys

zijn klein- en achterkleinkinderen

Delen mee in de rouw: zijn neven, nichten en aanverwanten.

De families: Versluys, Van Hoecke, Van Dam en De Fleurquin.

Met speciale dank aan de thuisverpleging Marianne en Juanita,
zijn huisarts dr. Van Parys Paul en het voltallig team van het AZ. Alma te Eeklo.

Het zou voor ons een steun en een blijk van vriendschap betekenen
indien u samen met ons afscheid wil nemen van Urbain tijdens
de uitvaartliturgie in de parochiekerk Sint-Laurentius te Zelzate
op vrijdag 29 mei 2026 om 11.00 uur.

Aansluitend begeleiden we Urbain naar zijn laatste rustplaats
bij wijlen zijn echtgenote Christiane op de begraafplaats van Zelzate.

U kan Urbain nog een laatste groet brengen en het rouwregister tekenen
in het funerarium van het rouwcentrum Scheir, Michel Gillemanstraat 3 te Zelzate
op donderdag en vrijdag van 16u00 tot 18u00.

Moge hij altijd verder leven in uw herinneringen.